

IFLA World Library and Information Congress

85th IFLA General Conference and Assembly, 24-30 August 2019, Athens, Greece.

Theme: Libraries: Dialogue for change

Av Marilu Tapia



Först vill jag tacka Svensk Biblioteksforening som gav mig möjligheten att resa till IFLA konferensen i Aten i år. Konferensen pågick en vecka. Detta var mitt första IFLA-möte. Jag hade aldrig varit i Aten tidigare och det var så spännande att besöka den staden som förutom sin fantastiska historia kunde bjuda på utomordentliga gastronomiska upplevelser.

Som förstagångsbesökare kändes konferensen till en början alltför överväldigande men med tiden kunde jag anpassa mig till den. För att kunna orientera mig hade jag applikationen IFLA WLIC 2019. Där fick man en bra överblick över alla föreläsningar dvs sessioner som fanns under denna vecka på IFLA kongressen.

IFLAs ordförande gav en utmärkt information för alla oss nykomlingar. Man förklarade om hur IFLA är uppbyggd och hur de arbetar med olika frågor ur ett internationellt perspektiv.

I en så internationell kongress kan man passa på att ta varje tillfälle i akt att prata med andra deltagare vilket jag gjorde. Att träffa kollegor från hela världen ger inspiration som det är lätt att smittas av.

IFLA är uppdelade i olika regionerna och sektionerna och i kongressen hade de olika seminarierna och möten. Jag passade på att träffa LAC sektion som omfattade Latinamerika och Västindien. Det var intressant att träffa nämnda sektion och då fick jag möjlighet att kunna sätta mig in i deras arbete.

Man behövde inte vara medlem i sektionen för att närvara deras möten. Jag deltog mest som en observatör. LAC möte var på spanska och de flesta som närvarade deltog aktivt.

Jag passade på att delta i informella samtal med några från LAC gruppen. Jag har ju fördelen att ha spanska som modersmål därmed kunde jag smälta in snabbare i deras grupp. I dessa samtal fick jag höra att bibliotekarierna som lever i Latinamerika för det mesta inte har möjlighet att personligen kunna delta till sån kongress i Europa. Anmälningavgiften till IFLA kongressen är som bekant förhållandevis hög.

Det kan kosta en del om man själv ska stå för omkostnader med tanke på deras låga löner. I en av deras möte i LAC gruppen underströk att de ska göra allt som står i deras makt för att längre fram IFLA möte ska äga rum i Guadalajara Mexiko. Det är deras förhoppningar.

Det nämndes olika fördelar som kunde vara förenade om möte med IFLA skulle äga rum i Guadalajara. Dels att de skulle kunna rekrytera flera medlemmar, dels att de som är engagerade i biblioteksfrågor i Latinamerika lättare skulle kunna närvara vid kongressen.

Därmed skulle kunna förstärka deras målsättning om en global vision som nämligen går ut att överbrygga klyftan mellan de rika länderna å ena sidan och utvecklingsländerna å andra sidan.

Själva konferensen kunde ibland ge ett förvirrat intryck, det fanns ju så många intressanta samtal att lyssna på och så många människor att prata med. Men eftersom jag inte kunde gå på allt valde jag några föreläsningar eller sessioner som det kallas som fängade mitt intresse. Det är bara en bråkdel av alla sessionerna som jag själv hann med. Det förekom många sessionerna samtidigt.

Tyvärr missade jag affischutställningen där kollegor från hela världen i enkel form presenterar sina verksamheter. Det är bara en del av affischutställningen kunde man se på IFLA WLICs hemsida. Affischernas utställning var bara tillgängligt bara några dagar. Tyvärr var den belägen på en undanskymd plats varför den var svår att upptäcka.

Det kan vara en av anledningarna att jag missade den och sen när jag kom på det hade de redan tagit bort den. Däremot var de olika utställningsmontrarna lätt att upptäcka. Jag kunde prata med några utställarna och man hade roliga samtal om biblioteksfrågor mm.

Det förekom också en kulturell afton där alla möttes för en bit mat samt trevliga samtal. Det bjöds på grekisk mat och det var även grekisk live musik och typiska danser från Grekland. Publiken på golvet kunde bla dansa Zorba el griego med de grekiska dansare. Sen spelade de diskomusik där de flesta dansade. Kvällen var fantastiskt och mycket lyckad.

Sammanfattning av IFLA-konferensen är att jag lärde mig mycket och att jag mer än någonsin inser att biblioteken fyller en viktig funktion i samhället.

Det som är mest fascinerande med IFLA konferenser, förutom väldigt många program som är svårt att överblicka, är kontakt med kollegor från världens alla hörn. Det var extra roligt för mig att träffa mina före detta landsmän från Peru och övriga latinamerikanska kollegor.

Jag uppskattar stort att genom Biblioteksförningens stipendium haft möjlighet att delta i IFLA:s årliga internationella konferens; detta år i Aten och kunna besöka Parthenon. Att kunna vara med på grekisk afton kväll var en av höjdpunkterna på konferensen genom att man där kunde uppleva en annan kultur. Kongressen motsvarade mer än mina förväntningar.

