

IFLA WLIC 2019 – En mångfacetterad resa med mycket mervärde

Jag har alltid eggats av potentialen som finns i IFLA men det är först i år som jag har haft möjligheten att åka till WLIC. Det är en ynnest att få närvara på en plats där ca 3500 av många av de skarpaste bibliotekshjärnorna i världen befinner sig. "Vi är IFLA" var en paroll som kommunicerades om och om igen under kongressen och det vill jag verkligen ta med mig och sprida vidare, det är vi som jobbar inom biblioteksvärlden som måste se till att bibliotek är och blir allt vad de kan vara för utvecklingen av det demokratiska samhället, lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

Det finns massor av fördelar och möjligheter med WLIC för alla som deltar men jag vill främst understryka tre spår: nätverkande, påverkan och inspiration.

Jag blev inför årets WLIC invald i sektionen för Public Libraries och startade i och med kongressen min mandatperiod på fyra år i sektionens stående kommitté (SC). Jag ska inte gå in på IFLA:s struktur i denna berättelse men kan rekommendera alla som är intresserade av att besöka WLIC att titta på möjligheterna att bli invald i någon av IFLA:s kommittéer eller arbetsutskott (maila biblioteksförningens expertnätverk, mig eller annan i er närhet som ni vet är involverad om ni vill veta mer). Att vara involverad på detta sätt ger enligt mig kongressen en ytterligare dimension. Under kongressen höll min sektion, precis som alla sektioner, i programpunkter och hade två arbetsmöten. Att vara involverad på detta sätt ger utmärkta möjligheter att påverka IFLAs arbete och, i förlängningen, det globala biblioteksarbetet. Detta arbete fortsätter sedan året runt på olika sätt.

En av de bästa sakerna med min kongress var just kontrasten mellan att handfast och konkret arbeta med min sektions frågor och bygga upp relationer med sektionens medlemmar, hämtade från hela världen, på arbetsmöten, som besöktes av ca 40 personer (kommitténs medlemmar och observatörer), och närvara på de programpunkter som besöktes av nästan alla kongressens tusentals deltagare. På dessa stora möten, som t.ex. invigning och presentation av ny strategi, så var de främst inspiration man tog med sig. Inspiration som jag kan använda i mitt dagliga jobb som bibliotekschef i Ängelholm.

Det tredje spåret är nätverkande eller, för att använda andra ord, alla de underbara människor jag träffade under kongressen. Ytterst kompetenta, erfarna och engagerade personer som jag är tacksam över att ha träffat. Vissa kommer jag aldrig att se igen men de har givit mig små fragment som bildar den helhet som informerar mitt fortsatta arbete, andra kommer jag att arbeta mycket med under de kommande åren och mötet på kongressen blir startskottet för något som förhoppningsvis gynnar lokalsamhället och världen i framtiden. Stora ord men kongressen gav mig verkligen vatten på kvarnen för vad jag alltid tyckt, att bibliotek är demokratiskt livsviktiga och kommer bara bli mer så i framtiden. Det är upp till oss att se till att vi inte tappar den bollen, att vi utvecklar biblioteksverksamhet och inte låter den stagnera, och yrar bort oss i sentimentala drömmar om dåtid.

Kongressen gav mig möjligheter att skapa eller bygga på relationer både på det regionala, nationella och internationella planet. För att implementera en global strategi så måste det såklart till samverkan inte bara under kongressen eller i IFLAs regi utan också hela tiden. Att så många samlas på IFLA är en stor fördel, för oss som är verksamma i Sverige och nordan så fanns det otroligt många möjligheter att träffas både under formella och informella former. Middagen för svenska deltagare, anordnad av Svensk biblioteksförning, var t.ex. ett sådant tillfälle. Ett annat var bildandet av nätverket NINJA som kom till under kongressen och samlade en rad olika representanter från de nordiska länderna. Kongressen var också ett utmärkt tillfälle för värdlandet, Grekland, att visa upp sin biblioteksverksamhet och diskutera den i en global kontext.

Sammanfattningsvis så var WLIC 19 en av de bästa och mest givande kongresserna/konferenserna jag varit på, för mig själv och för mitt arbete som bibliotekschef i Ängelholm. Jag vill tacka Svensk biblioteksforening så hemskt mycket för resebidrag. Jag vill också passa på att tacka Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö (och min förra chef), för hjälp med att bli invald i sektionen för Public Libraries och för att vara en stor inspiration till att involvera mig i IFLA. Jag vill också tacka Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg, som generöst delat sina erfarenheter av sitt engagemang i IFLA. Jag lämnar er med en uppmuntran att inte tveka att lära er mer om och bli involverade i IFLA.

Martin Memet Könick